



Lieve mensen,

We zijn heerlijk aan het nazomeren en de ommekeer naar de koudere dagen is voelbaar. Het is een goede tijd om het oude op te ruimen en ons voor te bereiden op het nieuwe in ons leven. Jezelf terugtrekken om nieuwe krachten te verzamelen is belangrijk.

Een bijzonder feest wat hier bijhoort is **Samhain**.
Op 31 oktober wordt Samhain (heksennieuwjaar) gevierd (ook wel bekend als: Halloween, Allerheiligen, Allerzielen, Sint-Maarten)

Samhain is een van de oudste feesten en werd door de Kelten gevierd. Voor de Kelten was dit het begin van de winter en het nieuwe jaar. Het feest houdt verband met de seizoenswissel en de cycles van het leven. Met dit feest worden de doden herdacht en nemen wij contact op met de wijze zielen van geliefden en voorouders om hen te eren.

Door mislukte aardappelooftgen emigreerden veel Kelten rond 1840 naar Amerika en namen veel van hun gebruiken mee. In Amerika waren geen suikerbieten voor handen waardoor ze pompoenen gebruikten voor hun lichtjes.

Zie hieronder een recept voor héerlijke pompoensoep!

In oktober hebben we op iedere zaterdag weer een therapeut boven in de winkel, zie onze agenda hiervoor. Wil je graag bij de therapeut op consult komen dan is het verstandig om via de winkel een afspraak te maken zodat je zeker bent van een plaatsje.

Je bent welkom!



MOOI VOOR JE LIJF

Zoek je een mooi sieraad met symboliek dan hebben we diverse hangers. Zoals bv. het **pentagram**. Voor de druïden is het pentagram een symbool voor licht.

Het wordt al sinds lange tijd geassocieerd met mysterie en magie en is de eenvoudigste vorm van een getekende ster. Het kan met één enkele ononderbroken lijn getekend worden.

Een pentagram biedt een heel krachtige bescherming.

Of het Keltisch Kruis

Het Keltisch kruis is het christelijke kruis in combinatie met de zonnescijf. Toen het christendom namelijk zijn intrede deed in de Keltische landen, werd Christus min of meer gelijkgesteld aan de Ierse zonnegod Lugh. De Ierse legende gaat dat sint Columba zelf dit kruis introduceerde, daarom ook wel het kruis van Columba of het kruis van Iona, het eiland waar deze heilige zijn klooster stichtte genoemd. Het kruis is het symbool van het universum en staat voor de 4 seizoenen, de 4 windrichtingen, de 4 elementen en voor de mannelijke energie. Het ronde staat voor de vrouwelijke energie. Samen geeft het geluk en positiviteit.



WIJSHEID VAN DE MAAN

Gebruik de kracht van de maan om je persoonlijke doelen te realiseren! In *Mijmeren met de maan* leert Jo Cauldrick je hoe je dat doet en stimuleert zij je creativiteit aan de hand van de verschillende fases van de maan.

De prachtige handgeschilderde illustraties helpen je om je gelukkiger te voelen, even te onthaasten en je over te geven aan de magie van de maan.



HEERLIJK VOOR JE LIJF



recept pompoensoep

- 1 kg pompoen
- 200 gr knolselderij
- 3 sjalotjes
- 1 ui
- 4 teentjes knoflook
- 1 rode paprika
- 1 wortel
- 1,8 ltr. groentebouillon
- 5 takjes tijm
- 1 laurierblad
- olijfolie
- 1 dessertlepel paprikapoeder en kerriepoeder
- 2 dl room culinair
- zout/peper

- snij de pompoenvulling in blokjes
- verhit in een hoge pan de olijfolie en stooft hierin de ui en knoflook glazig.
- voeg dan de knolselderij, pompoen blokjes, wortel, rode paprika toe en stooft deze 5 minuten mee.
- de kerriepoeder en paprikapoeder ook toevoegen en even meebakken.
- blus met de bouillon, voeg de laurier en takjes tijm toe.
- zodra de soep kookt, vuur lager en de soep een half uurtje laten sudderen.
- laurier en takjes tijm verwijderen en de soep pureren met een staafmixer.
- Op smaak brengen met peper en zout en afmaken met room.

AGENDA

Hier vind je terug welke activiteiten er in de ruimte boven onze winkel zijn. [Klik hier voor extra informatie](#), je komt dan op onze Facebookpagina.

02-10-2020	Hoogsensitief opvoeden - Yvonne Anker	10:00-12:30
------------	---------------------------------------	-------------

Yvonne Anker geeft op deze dag een informatie ochtend over hoogsensitieve kinderen met sterke wil van 10:15 – 12:30 voor € 25,- incl koffie/thee en lekkers.

Ziet, hoort, ruikt of voelt jouw kind alles en heeft je kind regelmatig boze buien, slaan de stoppen door en heeft het een hele sterke wil?! Komt het stoom soms ook uit jouw oren en weet je het écht even niet meer?

Je krijgt uitleg over hoogsensitiviteit in combinatie met een sterke wil, de laatste wetenschappelijke feitjes en handvatten om mee aan de slag te gaan.

Er is ruimte om persoonlijke vragen te stellen en bovendien ontmoet je gelijkgestemde om zo ervaringen met elkaar te delen.

Aanmelden via: www.hoogsensitiefopvoeden.nl

We zijn met een kleine groep en houden rekening met 1,5 meter afstand.

03-10-2020	Drie-daagse cursus v/h Hoogsensitieve kind met een sterke wil - Yvonne Anker	10:30-16:00
------------	--	-------------

Zaterdag 3 okt, 31 okt, 14 nov.

In drie cursusdagen verdeeld over 2 maanden neemt Yvonne Anker je mee in een klein groepje op weg naar meer inzicht in je hoogsensitieve kind met een sterke wil. Als opgeleid professional laat zij je stil staan bij alle facetten van hooggevoeligheid. Je krijgt veel 1 op 1 begeleiding binnen de groep en opdrachten die je samen met ouders kunt doen. Daarnaast is het leuk en fijn om ook te leren van de ervaringen van andere opvoeders. We zijn met een kleine groep en houden rekening met 1,5 meter afstand. Samen gaan wij ontdekken wat hooggevoeligheid en een sterke wil betekent voor jouw kind en neemt zij je stap voor stap mee naar meer rust en ruimte binnen jullie gezin. Er is altijd ruimte voor persoonlijke vragen gedurende het hele traject, waardoor we specifiek ook naar jullie problematiek kunnen kijken.

Aanmelden via:

www.hoogsensitiefopvoeden.nl

09-10-2020	Reiki - Mirjam Breedveld	10:00-14:00
------------	--------------------------	-------------

Mirjam Breedveld is op vrijdagochtend aanwezig (andere dagen in overleg) en geeft dan na afspraak Reiki en Energetisch Coachen.

05-10-2020	Workshop Tarot - Diana van der Steen	13:15-16:45
------------	--------------------------------------	-------------

Diana van der Steen geeft op de maandagmiddagen een cursus Tarot voor beginners of voor gevorderden.

- Wil je graag meer inzicht in je eigen leven?
- Zou je graag je intuïtie willen verbeteren?
- Zou je graag op een integere wijze anderen willen helpen met vraagstukken die op dat moment aan de orde zijn?
- Lijkt het jou leuk om meer te weten te komen over de Rider Waite tarot?

Schrijf je dan nu alvast in voor deze inspirerende cursus!

Geen dikke studieboeken, wel een heldere uitleg van iedere kaart en een praktisch naslagwerk.

Voor meer info en voor aanmelden: www.simetradi.wordpress.com of 06-10616032.

06-10-2020	Healing met Engelen - Pieter Leijten	10:00-18:00
------------	--------------------------------------	-------------

Pieter Leijten is op dinsdag aanwezig met consulten Healing met engelen.

Tijdens zijn healings zocht Pieter geleid door de Aartsengelen, engelen, verheven Meesters en Gidsen voor haar zachte, liefdevolle, doch krachtige helende energie. De engelen laten je door hun onvoorwaardelijke liefde voelen dat er meer is tussen hemel en aarde!

Ook krijgt hij van de engelen boodschappen door die jou kunnen helpen om te helen op allerlei niveaus.

Tevens kunnen overleden dierbaren zich aandienen, altijd voor een positieve bevestiging in jouw liefdevolle eigenheid!

De healing bestaat uit een stoelbehandeling, waarbij zijn genezende handen langs je lichaam gaan, naar die plaatsen, die Engelen Energie nodig hebben.

Voor meer info zie: www.engelenlichtenliefde.wordpress.com of Pieterleijten51@gmail.com of 06-48740109.

10-10-2020	Handlezen - sandrijn Ekkel	11:00-16:00
------------	----------------------------	-------------

Sandrijn Ekkel komt van 11:00 – 16:00 met korte consulten palmistry: een hand vol inzicht. Samen ga je aan de slag met het bestuderen van je eigen handen.

Handen zitten vol inzicht over kunnen komen, hoe je in het leven staat, je emoties en in welke werksfeer je goed tot je recht zou kunnen komen.

Sandrijns werkwijze kenmerkt zich door ruimte voor jezelf, aandacht en praktische tips. Een kort consult is deze dag na afspraak € 10,00 .

15-10-2020	Bach Bloesem workshop - marie-Therese de lange	13:00-15:00
------------	--	-------------

Bach Bloesem workshops door Marie-Therese de Lange

Bachbloesems ondersteunen om vanuit vertrouwen te leven en de moed erin te houden in uitdagende tijden zoals nu. Het is een zelfhulpmethode om je stemming positief te beïnvloeden. Ook kinderen kun je hiermee ondersteunen om het leven lichter en prettiger te maken.

In deze workshop ontdek je hoe je eenvoudig de juiste Bach bloesem voor jezelf of een ander kiest en samenstelt en je gaat met 1 flesje naar huis om te gebruiken.

Max. 4 deelnemers dus meld je snel aan!

MarieTherese.nu@gmail.com of via 06-30190145

Kosten € 27,- incl. Flesje

Een persoonlijk consult van 30 minuten kan op afspraak

17-10-2020	Consulten - Louis Kemperman	11:00-16:00
------------	-----------------------------	-------------

Louis Kemperman (of Astrolouis) komt deze dag na afspraak van 11:00 – 16:00 met korte consulten.

Louis heeft tientallen jaren ervaring en geeft inspirerende consulten op basis van astrologie, tarot en paranormale waarneming met o.a. hulp van engelen.

De consulten zijn er op gericht om je bij jezelf terug te brengen, je kijkt als het ware in een spiegel, en ze worden op een sprankelende wijze gegeven. Een uitdaging om mee te maken.

Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10,00

21-10-2020	Bach Bloesem workshop - Marie-therese de Lange	10:00-12:00
------------	--	-------------

Bach Bloesem workshops door Marie-Therese de Lange

Bachbloesems ondersteunen om vanuit vertrouwen te leven en de moed erin te houden in uitdagende tijden zoals nu. Het is een zelfhulpmethode om je stemming positief te beïnvloeden. Ook kinderen kun je hiermee ondersteunen om het leven lichter en prettiger te maken.

In deze workshop ontdek je hoe je eenvoudig de juiste Bach bloesem voor jezelf of een ander kiest en samenstelt en je gaat met 1 flesje naar huis om te gebruiken.

Max. 4 deelnemers dus meld je snel aan!

MarieTherese.nu@gmail.com of via 06-30190145

Kosten € 27,- incl. Flesje

Een persoonlijk consult van 30 minuten kan op afspraak

24-10-2020	Lenormandkaarten leggen - Margan	11:00-16:00
------------	----------------------------------	-------------

Zaterdag 24 oktober

Margan Arens komt deze dag na afspraak van 11:00 -16:00 om consulten te geven met behulp van de Lenormandkaarten. Tijdens het consult vormen de kaarten als het ware een derde partij in het gesprek, Het is inmiddels een bekende methode om een antwoord te krijgen op je vragen of de ontwikkeling in je leven. Margan werkt al heel lang met deze kaarten en geeft op aanvraag ook workshops en cursussen hierin. Het is echter maar een onderdeel van wat zij allemaal doet.

Kijk ook eens op: www.marganarens.nl

Deze zaterdag is een kort consult na afspraak € 10,00



DE MARETAK NIEUWETIJDSWINKEL

Van Goorstraat 1
4811 HH Breda
(t) 076 515 5646
(e) info@maretak-nieuwetijdswinkel.nl

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@maretak-nieuwetijdswinkel.nl toe aan uw adresboek.

